



Voor de parochianen van de parochies:
H. Hart van Jezus
St. Joseph
St. Martinus
St. Rochus
St. Urbanus

Parochie brief

Jaargang 2 * nr5 * Oktober 2018

Deken van Venray, Harrie Smeets is de nieuwe Bisschop van Roermond.



Wie is Mgr. Harrie Smeets?

Mgr. Hendrikus Marie Gerardus (Harrie) Smeets is in Heerlen op 22 oktober 1960 geboren. Hij is in Born opgegroeid. In 1991 werd hij tot diaken gewijd, in 1992 gevolgd door de priesterwijding.

Hij heeft in verschillende parochies in het bisdom Roermond als kapelaan, pastoor, en deken gediend: 1991-1994 parochie H. Oda in Weert, 1994-1997 in de parochies H. Michaël in Thorn en Heilige Medardus in Wessem. 1997 in de parochies in Maastricht-West (de wijken Malberg, Malpertuis en Pottenberg. In 2001-2003 met Caberg en Oud-Caberg). In 2004 diende hij als deken van Venray en pastoor van de parochies Petrus' Banden, Christus Koning, O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten en H. Franciscus van Assisië in Venray. In 2011 werd het voorheen zelfstandige dekenaat Gennep bij Venray gevoegd. Mgr Smeets is ook lid van het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond en van de pastorale benoemingscommissie van het bisdom.

Onder voorbehoud is de wijding van Mgr. Smeets tot bisschop is op zaterdag 8 december in de kathedraal in Roermond.

"In beweging blijven"

Dit krijgen wij te horen als een geweldig advies om gezond te blijven. Sporten, fietsen, wandelen, in de tuin werken, of jezelf regelmatig even in het zweet werken, is goed. Het is goed voor de lijn, het hart, de botten, voor het humeur en om fit te blijven

Dit advies geldt ook voor een kerkgemeenschap als deze gezond wil blijven. Zij moet in feite altijd in beweging blijven daar zij gezonden is om de Blijde Boodschap te verkondigen, ervan te getuigen, die te actualiseren en te verbreiden. En wat is dan het beste om te doen, om deze vorm te kunnen geven en met de tijd mee te gaan? Het project van een nieuwe geluidsinstallatie en een camerasysteem, dat de Heilige Mis elke zondag live op internet uitzendt. Ik noem dit een beweging want het helpt om de Boodschap van Jezus' liefde dichterbij en duidelijker aan de mensen te communiceren. Zelfs Paus Franciscus vindt communicatie belangrijk. Hij schreef, "Geliefde broeders en zusters, in Gods plan is de menselijke communicatie een wezenlijke manier om gemeenschap te ervaren. De mens, beeld en gelijkenis van God, is in staat het ware, goede en schone tot uitdrukking te brengen en te delen." (Wereld Communicatie Dag 2018).

Onze nieuwe Bisschop, Harrie Smeets gebruikte in 2012 en 2013 ook zo'n communicatiemiddel, want de televisiemissen van de KRO werden vanuit de Grote Kerk in Venray uitgezonden. Laten wij voor onze nieuwe herder bidden dat de Heilige Geest hem zal begeleiden om de kerkgemeenschap in Limburg naar de toekomst goed te leiden. Dat hij altijd 'In Gods naam de mensen liefheeft'.

Laten wij door Gods inspiratie in beweging blijven om de blijde Boodschap te verkondigen!

Pastoor Marc Calo, msp
Tegelen-Steyl-Belfeld

Eucharistievieringen

Reguliere kerkdiensten in het weekend

St. Urbanuskerk
zaterdag 18.30 uur
St. Martinuskerk
zondag 10.30 uur



Light-Time St. Martinuskerk te Tegelen

Zaterdag 20 oktober 13.30 uur - 15.30 uur

Kapelke van Geloë

Hier worden geen kerkelijke diensten gehouden, maar het kapelke is elke dag geopend vanaf circa 08.00 uur tot zonsondergang.

Overleden

Als geloofsgemeenschap hebben wij sinds 1 juli 2018 afscheid genomen van:

Mia van Dosselaar-Killaars	88	Martinus
Margriet Schouenbergh-Aarts	96	Urbanus
Frans Smits	85	Rochus
Riek Coenen-van Zoest	97	Joseph
Annie van Groenendaal	101	Joseph
Wiel Peeters	58	Swalmen
Jet Brisko-v.d. Nieuwenhuisen	89	Joseph

Huwelijk

Leon Verkooijen en Bertina van Loo
23 november 2018 Steyl
Rudy Smeets en Fazira van Bakel
15 december 2018 Tegelen

Reguliere kerkdiensten door de week

dinsdag	10.30 uur	St. Martinuskerk
woensdag	10.30 uur	St. Josephkapel
<i>Bij uitvaart, vervallen voornoemde diensten.</i>		
donderdag	18.00 uur	Vespers St. Martinuskerk
donderdag	18.30 uur	H.Mis Martinuskerk
vrijdag	19.00 uur	Zorghuis St. Annastraat 71
1 ^e vrijdag	10.30	Pronk Eppelke Belfeld

Speciale diensten

Do. 1 november	19.00 uur	Allerheiligen
Vr. 2 november	19.00 uur	Allerzielen viering Tegelen
Za. 3 november	18.30 uur	Allerzielen viering Belfeld
Za. 17 november	16.30 uur	H. Mis de Boereraod

Gedoopt

Door het doopsel werd in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Jort van de Vinne	Joseph
Evolecht Coort	Martinus
Teo Gomez	Missiehuis
Mason Huisman	H.Hart
Ejay Schreurs	Rochus
Stefano Westra	Urbanus
Valentijn Lebens	Rochus
Feline Canoj	Missiehuis

Van harte proficiat en welkom in onze katholieke geloofsgemeenschap.



Voortaan live KerkTV uitzending vanuit Martinuskerk.

Een van de grote wensen van pastoor John Dautzenberg was een nieuwe geluidinstallatie voor de Martinuskerk in Tegelen. Bij de viering naar aanleiding van zijn vertrek naar Maastricht was er dan ook een proefopstelling in de kerk geplaatst die volledig voldeed aan de eisen, maar die uiteindelijk niet betaalbaar was.

Zijn opvolger, pastoor Marc Calo, en het kerkbestuur gingen op zoek naar een betaalbaar alternatief en kwamen zo uit bij de firma Schaapsound. Mede dankzij de Stichting Martinus Monumentaal en andere gulle gevers is er in juni van dit jaar een geluidinstallatie geplaatst die aan ieders wensen voldoet.

Naast de geluidinstallatie is er nu ook een camera in de kerk geïnstalleerd waarmee de viering op zondagmorgen om 10.30 uur vanaf 21 oktober live kan worden uitgezonden via internet (KerkTV).



Kerk TV (audio en bewegend beeld) is een middel om mensen die niet (meer) in staat zijn om in de kerk aanwezig te zijn toch te betrekken bij de diensten en andere activiteiten in de kerk. Verder kan het ook dienen als extra service, om bij uitvaarten, dopen of huwelijken de opname aan te bieden aan betrokkenen. Tijdens de uitzending wordt alleen het priesterkoor in beeld gebracht. Bezoekers blijven buiten beeld.

De opnames worden rechtstreeks uitgezonden via de website www.kerkdienstgemist.nl en zijn hier later ook terug te zien. Via de computer, smartphone, tablet of Chromecast kan iedereen de uitzendingen overal volgen. Op de website zijn kerkdiensten van 1347 kerken uit heel Nederland terug te luisteren en te zien. Het gebruik van kerkdienstgemist.nl is gratis voor de kijker.

De Martinuskerk in Tegelen is de derde katholieke kerk in Limburg die deze dienst gaat aanbieden. Op de website van de parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld www.rkdebeste.nl is verder informatie te vinden.

Vieringen van Allerheiligen en Allerzielen

Van oudsher zijn Allerheiligen en Allerzielen voor de meeste christenen belangrijke dagen. Het zijn dagen waarop de gedachtenis aan onze gestoven familieleden centraal staat. Deze dagen geven ons de gelegenheid om in verschillende vormen onze verbondenheid met hen tot uitdrukking te brengen.

Binnen onze parochiefederatie worden de volgende diensten gehouden:

Op donderdag 1 november is er om 19.00 uur een Plechtige Hoogmis in de Sint Martinuskerk b.g.v. het Hoogfeest van Allerheiligen, met zang van het Interparochieel Zangkoor.

Op vrijdag 2 november is er om 19.00 uur een Allerzielenmis in de Sint Martinuskerk waar ook de namen van de parochianen uit Tegelen en Steyl, die afgelopen jaar overleden zijn, worden opgelezen.

Grafzegening op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan vindt plaats zondag 4 november aansluitend aan de H.Mis in de Martinuskerk.

Zaterdag 3 november worden de namen van de parochianen uit Belfeld die afgelopen jaar zijn overleden opgelezen in de heilige mis om 18.30 uur in de Sint Urbanuskerk. Aansluitend is er een lichtprocessie naar de begraafplaats in Belfeld waar de graven worden gezegend.

Wat betekent de kerk voor u

Omdat de kerk geen subsidies krijgt, is zij financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee.

St. Martinusparochie	NL 49 RABO 0150501269
H. Hart van Jezus	NL 80 RABO 0150501293
St. Rochusparochie	NL 24 RABO 0150501331
St. Josephparochie	NL 05 RABO 0150501285
St. Urbanusparochie	NL 25 RABO 0105405140



Je moet het maar weten:

Het einde van het kerkelijk jaar

Het jaar loopt ten einde. Niet alleen het kalenderjaar, maar ook het kerkelijk jaar. Dat is zelfs een maand eerder afgelopen. Op zondag 25 november vieren we in de liturgie de '34ezondag door het jaar'. Dat is meteen de laatste zondag van de kerkelijke kalender. Op die dag wordt het feest van Christus Koning gevierd.

Een week later is de eerste zondag van de Advent. Dat is meteen het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Vooruitlopend op de geboorte van Christus begint de kerk elk jaar in de Advent opnieuw te tellen. Het jaar wordt daarna verdeeld in drie zogeheten 'sterke tijden' en de 'tijd door het jaar'. De sterke tijden zijn: Advent, 40-Dagentijd (vasten) en de Paastijd (van Pasen tot Pinksteren). Op alle andere zondagen daaromheen telt de kerkelijke kalender steeds de 'zondagen door het jaar'.

Bij het begin van een nieuw kerkelijk jaar begint ook een heel nieuwe cyclus van lezingen in de zondagse eucharistievieringen. In 2018 werd op de zondagen door het jaar hoofdzakelijk uit het Marcusevangelie gelegen (jaar B). Komend jaar staat het evangelie van Lucas centraal.



Zin om met R.K. leeftijdsgenoten te gaan wandelen? 25 - 55 jaar

Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers te ontmoeten en het R.K. geloof samen te delen.



We gaan één keer per maand wandelen, soms gecombineerd met het bijwonen van een H. mis en desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan eten na afloop.
Kijk op

<http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswandelingen.html>

Data Eerste Heilige Communie 2019

Zondag 19 mei in de Sint Urbanuskerk te Belfeld

Zondag 26 mei in de Sint Martinuskerk te Tegelen

Theologie studeren in deze tijd

Veel mensen zijn op zoek naar zingeving en verdieping. Heb je ook interesse in de achtergronden van het christelijk geloof? Wil je meer weten over Bijbelverhalen, heb je interesse in filosofische of theologische vragen? Of zou je zelf graag actief willen zijn in de pastoraal of de catechese?

In Limburg bestaan twee weekendopleidingen die hiertoe allerlei mogelijkheden bieden. De catechistenopleiding Kairos is heel praktisch voor mensen die in parochies actief zijn en graag wat meer verdieping willen over bijvoorbeeld liturgie, catechese, doopvoorbereiding of rouwverwerking. Het Theologisch Instituut Rolduc biedt een opleiding op HBO-niveau voor mensen die van theologie hun beroep willen maken, bijvoorbeeld als diaken, pastoraal werker of werkster, geestelijk verzorger of catecheet. Bij beide opleiding ben je ook welkom als je alleen uit persoonlijke interesse een of meer modules wilt volgen.

Meer weten? www.catechistenopleiding.nl
Theologisch Instituut Rolduc www.rolduc.nl

40 Jaar Johannes Paulus II

Bij veel kerkbetrokken mensen staat het jaartal 1978 in het geheugen gegrift. Het was het jaar van de drie pausen. Na het overlijden van paus Paulus VI trad paus Johannes Paulus I aan. Maar na een goede maand overleed deze geheel onverwacht. Op 16 oktober 1978 werd de Poolse kardinaal Karol Wojtila tot paus Johannes Paulus II gekozen. Dit jaar dus 40 jaar geleden. Dat was het begin van een van de langste pontificaten in de geschiedenis. Johannes Paulus II zou maar liefst 27 jaar paus blijven. Hij was de eerste niet-Italiaanse paus sinds eeuwen en de tweede paus in de geschiedenis die een bezoek bracht aan Limburg (in mei 1985). Johannes Paulus II overleed op 2 april 2005. Op 27 april 2014 werd hij heiligverklaard