



Voor de parochianen van de parochies:
H. Hart van Jezus
St. Joseph
St. Martinus
St. Rochus
St. Urbanus

Parochie brief

Jaargang 2 * nr3 * Mei 2018

DE HEILIGE GEEST DOET ONS OVERVLOEIEN VAN HOOP

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

In de plechtigheid van Pinksteren kunnen we niet nalaten te spreken over de band tussen de christelijke hoop en de Heilige Geest. De Geest is de wind die ons vooruit jaagt, die ons gaande houdt, die ons pelgrims en vreemdelingen doet voelen en die niet toestaat dat we op onze lauweren rusten en een "zittend" volk worden.

De brief aan de Hebreëën vergelijkt de hoop met een anker ; en aan dat beeld kunnen we dat van het zeil toevoegen. Het anker geeft aan de boot veiligheid en houdt hem "verankerd" in de golven van de zee, het zeil doet de boot bewegen en vooruitgaan op het water. De hoop is echt als een zeil. Het vangt de wind van de Heilige Geest op en maakt hem tot drijfkracht die de boot voortdrijft al naar gelang het geval richting diep water of richting oever. De apostel Paulus eindigt zijn brief aan de Romeinen met deze wens: luistert goed, hoort goed wat een mooie wens dit is: "Moge de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, zodat gij overvloeit van hoop, door de kracht van de Heilige Geest (Rom. 15, 13). Laten we even nadenken over dit schitterende woord.

De uitdrukking "God van de hoop" wil niet alleen zeggen dat God voorwerp is van onze hoop, Hij die we eens in het eeuwig leven hopen te bereiken; ze wil ook zeggen dat God Diegene is die ons nu reeds doet hopen, meer nog die "de hoop u laat blij maken" (Rom. 12, 12): blij dat we nu kunnen hopen en niet alleen hopen blij te zijn. Het gaat om de vreugde te hopen en niet: hopen vreugde te kennen, vandaag al. Een volkse spreuk zegt: "zolang er leven is, is er hoop"; ook het omgekeerde is waar: zolang er hoop is, is er leven. Mensen hebben nood aan hoop om te leven en hebben de Heilige Geest nodig om te hopen.

Sint Paulus – zo hebben we gehoord – dicht aan de Heilige Geest zelfs de kracht toe ons te doen "overvloeien van hoop". Overvloeien van hoop betekent: zich nooit laten ontmoedigen; betekent hopen "tegen alle hoop in" (Rom. 4, 18), dat wil zeggen: hopen, ook wanneer elke menselijke drijfveer om te hopen, ontbreekt, zoals dat het geval was bij Abraham toen God hem vroeg Izaäk, zijn enige zoon te offeren en zoals het, meer nog, voor Maria was onder het kruis van Jezus.

De Heilige Geest maakt deze onoverwinnelijke hoop mogelijk door ons het inwendige getuigenis te geven dat we kinderen van God zijn en zijn erfgenamen. "De hoop – broers en zussen - wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken... " (Rom. 5, 5). De reden waarom ze niet ontgoochelt is dat het de Heilige Geest is die in ons is en ons dringt om vooruit te gaan, altijd! Om die reden ontgoochelt de hoop nooit. Er is meer. De Heilige Geest maakt ons niet slechts bekwaam tot hopen, maar ook om zaaiers van hoop te zijn, dat wij – zoals Hij en dankzij Hem - "parakleten" zouden zijn, dat wil zeggen: troosters en verdedigers van de broeders, zaaiers van hoop. Een Christen kan bitterheid zaaien, kan ontsteltenis zaaien, en dat is niet christelijk, wie dat doet is geen goed Christen. Zaai hoop: zaai de olie van de hoop, zaai het parfum van de hoop en niet de azijn van de bitterheid en van wanhoop... De gave van de Heilige Geest doet ons overvloeien van hoop. Paus Franciscus, Pinksteren 2017

Ik wil graag deze geweldige boodschap van Paus Franciscus met u delen. Persoonlijk vind ik de paus als een man die van hoop overvloeit. In de vele situaties in het leven biedt hij hoop aan. Hij loopt met zijn kudde mee en begeleidt ze naar de Heer Jezus. Met deze wil ik u en uw dierbaren een zalig Pinksteren wensen!

Pastoor Marc Calo, msp

Eucharistievieringen

Reguliere kerkdiensten in het weekend

St. Urbanuskerk
zaterdag 18.30 uur
St. Martinuskerk
zondag 10.30 uur



Reguliere kerkdiensten door de week

dinsdag 10.30 uur St. Martinuskerk
woensdag 10.30 uur St. Josephkapel
Bij uitvaart, vervallen voornoemde diensten.
donderdag 18.00 uur Vespers St. Martinuskerk
donderdag 18.30 uur H.Mis Martinuskerk
vrijdag 19.00 uur Zorghuis St. Annastraat 71

Light-Time St. Martinuskerk te Tegelen

Zaterdag 9 juni 13.30 uur - 15.30 uur

Kapelke van Geloë

Hier worden geen kerkelijke diensten gehouden, maar het kapelke is elke dag geopend vanaf circa 08.00 uur tot zonsondergang.

Vormsel

1 juni 2018, vrijdag 19.00 uur, St. Martinuskerk

Speciale diensten

21 mei, 10.30 Lourdesgrot Steyl
3 juni, 10.30 Dankviering EHC / Sacramentsprocessie

Overleden

Als geloofsgemeenschap hebben wij sinds 1 april 2018 afscheid genomen van:

Krystyna Stoltman-Gajkowska	91	Martinus
Piet Boonen	56	Urbanus
Gonnie Smits-Janssen	81	Urbanus
Ton Peters	83	Martinus
Rika Huijs-Peeters	93	Joseph
Jo Kusters	89	Venray

Wij wensen de families veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en mogen onze dierbare overledenen rusten in vrede bij Onze Heer.

Gedoopt

Door het doopsel werd in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Haileigh Bosman	H.Hart
Sem Berden	St. Joseph
Imke Erprath	Urbanus
Teun Roelofs	Urbanus
Kaja Polotzek	Venlo
Kéylian van den Bos	Tegelen
Beau Gerards	St. Joseph
Odin Bos	Martinus



Wat betekent de kerk voor u

Omdat de kerk geen subsidies krijgt, is zij financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee.

St. Martinusparochie	NL 49 RABO 0150501269
H. Hart van Jezus	NL 80 RABO 0150501293
St. Rochusparochie	NL 24 RABO 0150501331
St. Josephparochie	NL 05 RABO 0150501285
St. Urbanusparochie	NL 25 RABO 0105405140

Actie 
Kerkbalans
2018

Mariaviering in Lourdesgrot Steyl op 2^e Pinksterdag

Op tweede Pinksterdag, 21 mei is er om 10.30 uur een Eucharistieviering bij de Lourdesgrot in de tuinen van het Missiehuis. Inmiddels mag men spreken van een traditie om in samenwerking met de Stichting Stijlvol Steyl en de broeders en paters SVD de parochie mis op deze vertrouwde plek te vieren. Veel parochianen zien uit naar de mis in deze "groene kathedraal". Samenzang met het Interparochieel dames- en heren kerkkoor Tegelen olv. Marga Mommaas, Jan van Ginkel op het orgel en prachtige natuur begeleiden ons gebed op voorspraak van Maria, te Lourdes verschenen. Bij slecht weer zal de mis in het Missiehuis plaatsvinden. Na afloop van de Mis wordt er een kopje koffie en fris geserveerd bij het Ketelhuis.



SACREMENTSPROCESSIE Zondag 3 juni Belfeld

Op zondag 3 juni 2018 zal de vanouds vertrouwde Sacramentsprocessie door de straten van de St. Urbanusparochie in Belfeld trekken. Na de processie is er de dankviering in de St. Urbanuskerk voor de communicantjes die dit jaar in Belfeld en Tegelen hun 1^{ste} H. Communie hebben gedaan. Het fijnste is als deze kinderen allemaal samen, en met hun ouders meelopen in de processie.

Ook nemen verschillende verenigingen deel aan deze processie, zoals schutterij St. Martinus uit Tegelen, schutterij Broederschap St. Urbanus en harmonie Kunst na Arbeid uit Belfeld. De vormelingen van dit jaar zijn hiervoor uitgenodigd alsook de leden van Cross Road. Ook U als parochiaan bent van harte uitgenodigd om mee te lopen in deze stoet.

Alle deelnemers stellen zich op om 9.15 uur bij het kerkplein, vertrek om 9.30 uur.

De route is als volgt: Irenelaan, Schoolstraat, Prônk-Eppelke waar het rustaltaar is. Het St. Urbanuskoor zal hier een lied ten gehore brengen. Vervolgens loopt de stoet verder via de Theresiastraat, kerkstraat, Irenelaan naar de kerk waar de Eucharistieviering om 10.30 uur aanvangt.

Bewoners langs de processieroute wordt verzocht om de straat zoveel mogelijk autovrij te houden. Het zou mooi zijn als er individueel of gezamenlijk gezorgd wordt voor een passende versiering van raam, deur of een deel van de straat. Natuurlijk kan gevraagd worden. Raamversieringen met kaarsen en/of een heiligbeeld of kruisbeeld zijn vanouds herkenbaar.

Het processie comité rekent op goed weer en op de medewerking van veel parochianen.

Heiligdomsvaart in Maastricht

Dit jaar vindt in Maastricht weer de Heiligdomsvaart plaats. Van 24 mei tot en met 3 juni staat de Limburgse hoofdstad in het teken van dit religieuze en culturele feest. De Heiligdomsvaart is een bedevaart naar het graf van Sint Servaas, de eerste verkondiger van het geloof in het huidige Nederland. Tegelijkertijd is de Heiligdomsvaart ook een groot cultureel feest. Er zijn tal van vieringen, processies, evenementen, exposities, concerten en voorstellingen.

Hoogtepunt van de Heiligdomsvaart zijn de twee ommegangen op 27 mei en 3 juni. De relieken van Sint Servaas en de andere devoties van Maastricht worden dan in een processie annex historische stoet door de stad rondgedragen. Het thema van de Heiligdomsvaart is dit jaar 'Doe goed en zie niet om'.

Het uitgebreide programma van de Heiligdomsvaart is te vinden op www.heiligdomsvaartmaastricht.nl



Mis Heiligdomsvaart live op televisie

Op zondag 27 mei is er in de Sint-Servaasbasiliek een pontificale eucharistieviering met bijna alle Nederlandse bisschoppen. Deze mis wordt door de KRO live op televisie uitgezonden. De mis begint om 10.15 uur en is te zien via NPO2.

PROFICIAT COMMUNICANTEN



Op zondag 15 april hebben 27 kinderen in de Urbanuskerk in Belfeld hun 1e H. Communie gedaan.



Op zondag 22 april hebben 16 kinderen in de Martinuskerk in Tegelen hun Eerste H. Communie gedaan.



Op zondag 22 april hebben 16 kinderen en op zondag 29 april hebben 15 kinderen in de Martinuskerk in Tegelen hun Eerste H. Communie gedaan

De redactie wenst de kinderen en hun ouders en familie van harte proficiat. Onder leiding van pastoor Marc Calo en diaken Rick van de Heuvel en zijn help(st)ers zijn de kinderen binnengeleid in dat grote wonder dat Jezus onder ons aanwezig blijft in de heilige hostie. Welkom kids en ouders, wij zijn iedere zaterdag en zondag aanwezig om u welkom te heten in de mis!