



Voor de parochianen van de parochies:
H. Hart van Jezus
St. Joseph
St. Martinus
St. Rochus
St. Urbanus

Parochie brief

Jaargang 2 * nr2 * Maart 2018

“Goed gaat het de mens die weggeeft omwille van de Heer, in eeuwigheid staat hij sterk.” Ps. 112

Heel recent las ik een mooi verhaal over een onbaatzuchtige daad van een voetballer. Hij deed een bloeddonatie voor een leukemiepatiënt. Hij heeft een wedstrijd gemist. En hierdoor heeft hij het leven van iemand anders geholpen en gered.

Het is een perfect voorbeeld van waarover de veertigdagentijd en Pasen gaan. Het gaat over geven. De veertigdagentijd moedigt ons aan om jezelf te verminderen omdat de ander meer kan hebben. Minder eten of het gebruik van de auto. En dan het geld bespaard te besteden aan goede doelen. Bijvoorbeeld dat van de vastenactie. De vastenactie biedt tips om op eigentijdse manier te vasten. Bijvoorbeeld minder tv kijken, en de tijd te besteden aan meer aandacht aan dierbaren, familie en vrienden, of een gebed en stilte, bezoek aan de zieken. De bron van inspiratie van deze goede daden voor de naaste is de liefde van de God die graag iets geeft.

Wat heeft Hij gegeven? Het is niet zomaar een cadeautje, maar hij gaf het Beste, Zijn Zoon Jezus. “Zo zeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.” Jn. 3.16. En de Zoon heeft ook zichzelf gegeven. ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden,’ Zei hij tegen zijn leerlingen. En later hebben de leerlingen begrepen dat er geen andere weg is om de Heer te volgen dan het leven van zichzelf aan de ander te geven.

Het feest van Pasen biedt ons kansen om vrijgevig te zijn. De tradities van eieren verstoppen, van paasei tot paashaas, en iets leuks voor de kinderen te doen zijn geweldig. Maar Pasen biedt nog meer. Jezus biedt eeuwig leven. Jezus nodigt ons uit om mensen te zijn die met de inspiratie van Pasen leven... Een nieuw leven om meer dienstbaar voor de ander te zijn. Hier in de parochies hebben wij vele vrijwilligers. Het is een bron van kracht van de parochies. Wij kunnen onze parochies niet levendig noemen als wij geen vrijwilligers hebben. Wij danken God dat er nog velen zijn die zichzelf vrijgevig gegeven hebben om dienstbaar te zijn. Het geloof in de verrezen Heer en de goedheid van het hart brengt ons samen. Het geloof in Jezus bemoedigt ons om perfect te zijn door onze dienstbaarheid.

Pasen inspireert ons om zoals Jezus deed iets van onszelf aan de ander te geven. Wij kunnen de minder bedeeden helpen. In de parochies hebben wij het Victorfonds als een mooi middel om de armen binnen onze parochiefederatie te helpen. Door de vrijgevigheid van vele weldoeners kunnen velen geholpen worden. Het bestaat nog en hoe meer wij geven hoe meer de armen in onze gemeenschap geholpen kunnen worden. De betekenis van Pasen is heel rijk... we kunnen de volledige betekenis ervan niet uitputten. Maar het is heel duidelijk. Het gaat over geven. Ik hoop dat u een zinvolle veertigdagentijd hebt gehad en ik wens u allen een Zalig Paase!

Pastoor Marc Calo, msp



Palmzondag



Witte Donderdag



Goede Vrijdag



Stille Zaterdag



Pasen

Parochiekantoor geopend ma. t/m vr. van 13.30 tot 16.00 uur
Telefoon: 077-3731579

parochie-centrum@rkdebestte.nl
www.rkdebestte.nl

Eucharistievieringen

Reguliere kerkdiensten in het weekend

St. Urbanuskerk
zaterdag 18.30 uur
St. Martinuskerk
zondag 10.30 uur



Reguliere kerkdiensten door de week

dinsdag 10.30 uur St. Martinuskerk
woensdag 10.30 uur St. Josephkapel
Bij uitvaart, vervallen voornoemde diensten.
donderdag 18.00 uur Vespers St. Martinuskerk
donderdag 18.30 uur H.Mis Martinuskerk
vrijdag 19.00 uur Zorghuis St. Annastraat 71

Light-Time St. Martinuskerk te Tegelen

Zaterdag 24 maart 13.30 uur - 15.30 uur

Datum Communievieringen

Belfeld 15 april,
Tegelen 22 april en 29 april 2018

Kapelke van Geloë

Hier worden geen kerkelijke diensten gehouden, maar het kapelke is elke dag geopend vanaf circa 08.00 uur tot zonsondergang.

Datum Vormsel

1 juni 2018, vrijdag 19.00 uur, St. Martinuskerk

Vieringen rond Pasen 2017

- Palmzondag 25 maart St. Martinus 10.30 uur H.Mis,
Aansluitend om 11.30 uur Palmholtjesoptocht
- Woensdag 28 maart Kathedraal Roermond 19.00 uur Chrisma mis
- Witte donderdag 29 maart St. Martinus 18.30 uur Witte donderdag viering
Met voetwassing en aansluitend nachtwake, aanbidding van het Allerheiligste
- Goede vrijdag 30 maart Herdenking van het lijden en sterven van Jezus
St. Martinus 15.00 uur Kruisweg bidden in St. Martinuskerk
18.30 uur Goede Vrijdagdienst
Doolhof 16.30 uur Kruisweg door en voor kinderen van de basisschool
- Paaszaterdag 31 maart Wijding van vuur, licht en water. Viering van de verrijzenis van Christus.
St. Urbanus 19.30 uur Paaswake, zang Urbanuskoor Zang en Vriendschap
- Paaszondag 1 april Christus is verrezen
St. Martinus 10.30 uur Hoogmis, zang Interparochieel Kerkkoor Tegelen
Voor de kinderen is er weer eieren zoeken.
- Tweede Paasdag 2 april St. Urbanus 10.30 uur Hoogmis, zang Urbanuskoor Zang en Vriendschap



Wat betekent de kerk voor u

Omdat de kerk geen subsidies krijgt, is zij financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee.

St. Martinusparochie NL 49 RABO 0150501269
H. Hart van Jezus NL 80 RABO 0150501293
St. Rochusparochie NL 24 RABO 0150501331
St. Josephparochie NL 05 RABO 0150501285
St. Urbanusparochie NL 25 RABO 0105405140

Actie
Kerkbalans
2018

Ziekencommunie

De Paascommunie aan de zieken in Tegelen, Steyl en Belfeld, die niet aan een viering kunnen deelnemen, wordt gebracht op zaterdag 31 maart vanaf 09.00 uur.

Opgave via het parochiekantoor

Paaswater

In beide parochiekerken wordt tijdens de Paaswake water gezegend. Er staan kleine flesjes klaar, maar het is ook mogelijk om een klein flesje te vullen. Het paaswater herinnert ons op een bijzondere wijze aan ons doopsel, onze opname in de kerk gemeenschap en het ontvangen van de heilige Geest, die ons in staat stelt te bidden en christelijk te leven in deze tijd.

Overleden

Als geloofsgemeenschap hebben wij sinds 16 februari 2018 afscheid genomen van:

Maria Clabbers-Huskens	62	H.Hart
Piet Douben	93	Urbanus
Lamber Quaring	84	Urbanus
Anny Luijten-vanLeipsig	81	Martinus
Tina van Deuzen-Geraerts	99	Beesel
Toon Smit	70	Martinus
Rob Hinskens	47	Urbanus
Toni Canoy	71	Urbanus
Joep Willems	89	Martinus
Frans Soepboer	95	H.Hart
Miep Ambaum-Cremers	89	Rochus
Resie Thijssen-Hombergen	84	Rochus
Aart Kranenburg	86	Martinus
Suzanne Genten	68	Joseph

Wij wensen de families veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en mogen onze dierbare overledenen rusten in vrede bij Onze Heer.

Nachtwake

Aansluitend aan de dienst van Witte donderdag, waarbij de instelling van de Eucharistie gevierd wordt, volgt de nachtelijke aanbidding bij het Allerheiligste. Indachtig de donkere en moeilijke uren van Jezus in de Hof van Olijven, waken gelovigen bij de Heer in het Heilig Sacrament de hele nacht door tot 's morgens 8.00 uur. Deze wake zal plaatsvinden in de sacristie van de St. Martinuskerk. Opgeven bij het parochiekantoor

Misdienaars

Na de diensten in het paasweekeinde zullen de misdienaars aan de kerkdeur een collecte houden. Van de opbrengst worden jaarlijks activiteiten georganiseerd, als dank voor hun inzet bij de liturgische vieringen.

Gedoopt

Door het doopsel werd in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Julian Papen	St. Joseph
Lex Schouren	Urbanus
Esmee Schreurs	Urbanus
Noud Peters	Urbanus

Van harte proficiat en welkom in onze katholieke geloofsgemeenschap.

De gezamenlijke doopvoorbereiding vindt plaats elke 1e donderdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur bij de Pastorie, Bongerdstraat 2



Blijf op de hoogte via gratis online magazine Clavis

Clavis is het online magazine over kerk en geloof in Limburg. Iedereen die interesse heeft in ontwikkelingen in het bisdom Roermond of de Limburgse parochies kan een gratis abonnement nemen. Mail uw naam en mailadres naar persdienst@bisdom-roermond.nl. U krijgt dan elke maand een link naar het nieuwe magazine toegestuurd. U kunt Clavis ook lezen via: www.clavis.bisdom-roermond.org

Misstipendia 2018

Voor het kalenderjaar 2018 gelden per 1 april de volgende tarieven voor onze parochiefederatie inzake misstipendia, uitvaarten, huwelijken, en kerkbijdrage:

Misstipendia eenvoudige dienst door de week (leesmis)	€ 10,00
Misstipendia eucharistieviering op zaterdagavond of zondag	€ 25,00
Jubileumdiensten	€ 250,00
Huwelijks mis (trouwgeld)	€ 440,00
Uitvaartdienst St. Martinuskerk of St. Urbanuskerk (rouwgeld)	€ 440,00
Begeleiding crematorium, natuurbegraafplaats aansluitend aan uitvaartdienst	€ 60,00
Begeleiding crematie zonder uitvaartdienst	€ 440,00
Avondwake, gevolgd door uitvaartdienst	€ 60,00
Avondwake zonder uitvaartdienst	€ 275,00
Aula/woorddiensten bij een uitvaartcentrum	€ 275,00
Vaste algemene kosten, incl. zeswekendienst, vijf extra missen en altaar bloemstuk	€ 50,00
Sint Martinus Tegelen: Parochieel Gemengd dames en heren koor	€ 200,00
Sint Martinus Tegelen: Parochieel dames of heren koor afzonderlijk	€ 100,00
Sint Urbanus Belfeld: Urbanuskoor (gemengd dames en heren koor)	€ 100,00

De regeling tav. rouw- en trouwdiensten en betaalde kerkbijdrage kunt u vinden op onze website www.rkdebeste.nl

Open dag catechistenopleiding Kairos

Ben je geïnteresseerd in mensen en hun geloof? Wil je daar meer over weten en misschien ook wel meer mee doen? Volg dan één of meer modules aan de catechistenopleiding Kairos.

Op zaterdag 21 april is er een open collegedag.

In de kerk zijn allerlei soorten vrijwilligers actief: in parochies, scholen, verzorgingstehuizen en tal van andere plaatsen. Wie als kerkelijke vrijwilliger goedbeslagen ten ijs wil komen, kan een vormingstraject volgen aan de catechistenopleiding Kairos van het bisdom Roermond. De opleiding biedt allerlei varianten, van losse modules van enkele weken tot en met een complete vierjarige weekendopleiding.

De cursussen variëren van doopvoorbereiding of het voorbereiden van kinderen op de eerste communie tot en met het opzetten van diaconale werkgroepen of het verzorgen van begeleiding bij rouwverwerking. In de meest uitgebreide variant kunnen vrijwilligers aan Kairos opgeleid worden tot catechist met een officiële zending en benoeming door het bisdom. De cursussen worden op zaterdag gegeven in Roermond.

De Open Dag van Kairos op 21 april begint om 9.00 uur en duurt tot en met de lunch rond 13.00 uur. Daartussen wordt een programma aangeboden met een open college en uitleg over de studiemogelijkheden. Aanmelden kan via g.lux@bisdom-roermond.nl of telefonisch: 045-5466930.

Zomerkampen: Durf te duiken!

Duik in het diepe! Dat is het motto van de zomerkampen voor kinderen en tieners die het bisdom deze zomer aanbiedt. Tijdens de kampen wordt het thema op allerlei manieren uitgewerkt. Er zijn verdiepende momenten en heel veel sport, spel, muziek en plezier. Er zijn kampen voor kinderen van 7 – 12 jaar en voor tieners van 12 – 17 jaar. De kampen vinden dit jaar plaats in Epen, Kinrooi (B), Sittard en Weert. De prijzen variëren tussen 85 en 100 euro voor een volledige verzorgd kamp van vijf dagen.

Lees meer info op: www.bisdom-roermond.nl/jongeren

Een nieuw Mariafeest op 2ePinksterdag

Het gebeurt niet zo heel vaak dat er nieuwe feesten op de kerkelijke kalender bij komen. Maar dit voorjaar heeft paus Franciscus besloten dat er een nieuw Mariafeest moet komen: Tweede Pinksterdag is voortaan het feest van 'Maria, Moeder van de Kerk'.

Die titel voor Maria bestaat al veel langer, maar er was nog geen speciale dag voor. Tweede Pinksterdag is een heel logisch moment om dit te vieren. Met Pinksteren vieren we namelijk dat de apostelen de kracht van de Heilige Geest krijgen en de wereld intrekken om het evangelie te verkondigen.

Eigenlijk is Pinksteren het begin van de Kerk. In de tijd ná de verrijzenis van Jezus was Maria steeds bij de apostelen. Jezus had tegen Johannes gezegd: "Zie daar uw moeder." En tegen Maria ze hij: "Zie daar uw zoon." Vanaf dat moment was Maria als een moeder voor de leerlingen van Jezus en daarmee is ze ook de Moeder van de Kerk geworden. Op 21 mei van dit jaar vieren we het feest voor de eerste keer. Zoals gebruikelijk in onze federatie zal op deze dag om 10.30 uur weer de mis bij de Lourdesgrot in Steyl zijn.