



Voor de parochianen van de parochies:
H. Hart van Jezus
St. Joseph
St. Martinus
St. Rochus
St. Urbanus

Parochie brief

Jaargang 2 * nr1 * Februari 2018

Veertigdagentijd

De veertigdagentijd/vastentijd begint over een paar dagen, op Aswoensdag om precies te zijn. De veertigdagentijd betekent oorspronkelijk zoets als "lente", en zo kunnen we het zien als de lente voor de geest. Het is een tijd ook voor de reiniging of vernieuwing van de grot van ons hart!

Wat dan ook de variaties zijn in de praktijk van de veertigdagentijd in de afgelopen tweeduizend jaar, de belangrijkste vraag is of de veertigdagentijd ons heeft geholpen om ons bewust te worden, van hoe het staat met onze relatie met God en de naaste. De oude praktijken om deze doelen snel te bereiken waren natuurlijk vasten, het geven van aalmoezen en gebed. Deze drie zijn belangrijke oefeningen voor het spirituele leven.

De oproep om te vasten maakt ons bewust om tijd te besteden aan zaken van de geest in plaats van het lichaam. De oproep tot het geven van aalmoezen maakt ons alert op de behoeften van onze naasten. Net als hier binnen onze parochiefederatie Tegelen, Steyl en Belfeld, en in het dekenaat Venlo is er een oproep om te geven voor de armen in Ghana. Bijvoorbeeld het geld dat we hebben bespaard voor iets leuks, of iets lekkers zoals chocola of vlaai kunnen we geven aan de arme kinderen in Kitase, Ghana. Of een gedeelte van het geld bedoeld voor iets lekkers zal worden gegeven voor goede doelen in Kitase zoals het onderwijs van kinderen. Veel kinderen en jongeren ter plekke hebben geen schoolopleiding, vandaar dat wij als kerk deze kinderen willen helpen... of de oproep tot gebed die onze band met God sterker maakt, in het bijzonder met Jezus tijdens zijn passie, zijn lijden.

Waarom veertig dagen voor de vastentijd? Deze periode herinnert ons aan de tijd die Jezus doorgebracht heeft in de woestijn. Sinds enige tijd is het ook een herinnering aan de veertig uur die hij aan het kruis hing. Sommige mensen voelen zich thuis bij de oproepen tot gebed en het geven van aalmoezen. Maar hoe zit het met het vasten? Er zijn veel kleine dingen waar we zonder kunnen, - de extra's, de extra aankoop van dingen die niet nodig zijn, of de extra uren tv kijken. Of vasten, vermijden van pijnlijke woorden, boosheid, zorgen, klagen, egoïsme, enzovoort, en in plaats daarvan aardige woorden gebruiken als geduld, vertrouwen, eenvoudigheid, compassie, enzovoort...

Nog een voorbeeld, waarom dan niet de tijd die we bespaard hebben besteden aan onze dierbaren, aan een praatje met ouders, kinderen, vrienden. Op deze manier vormen misschien de liefdevolle daden van de Heer de motivatie om goed te doen voor onze naaste.

Ik wens u dat deze veertigdagentijd een zinvolle voorbereiding op Pasen zal zijn en zal leiden tot een dieper gevoel van wat God van ons wil.

Pastoor Marc Calo, msp



Weej winse alle hoëgheden
en vastelaovendviers van
Tegele, Steyl en Belfeld
eine sjoëne Vastelaovend

en wies Aswoensdaag

Urbanuskerk: 17.30 uur
Martinuskerk: 19.00 uur



VASTENACTIE DEKENAAT VENLO 2018

Een basisschool voor Kitase in Ghana



Emmy en Bart v.d. Grinten



jongeren in Kitase

Co-Foundation van de Venlonaar Bart van der Grinten zet een basisschool op in Kitase

In de Vastenactiecampagne van 2018 werken we samen met en voor de organisatie CO Foundation van Venlonaar Bart van der Grinten. Hij woont met zijn vrouw Emmy en hun kinderen in Kitase ten noorden van Accra in Ghana.

Hij is nauw betrokken bij de lokale voetbalclub waar veel kinderen en jongeren bij betrokken zijn en deze voetbalclub Kitase Action Boys FC heeft banden met VVV-Venlo.

Veel kinderen en jongeren hebben geen schoolopleiding, vandaar dat de CO Foundation in samenwerking met de katholieke kerk, zowel in Venlo en omstreken als in Ghana, vanaf 2018 een basisschool wil opzetten voor de lokale jeugd in Kitase. Deze school zal met name gericht zijn op kinderen in Kitase van 13 jaar en jonger.

Een beginaantal van 80 kinderen is begroot voor deze nieuwe 'Action School'. In eerste instantie zal een bestaand, leeg, schoolgebouwtje met vier klaslokalen worden gehuurd om de eerste lessen op te starten.

In een latere fase (niet voor 2020) zal bekeken worden of het haalbaar is een eigen gebouw neer te zetten, dan wel het bestaande gebouwtje te kopen. Het plan is om met vier klassen van elk 20 leerlingen te beginnen.

Op basis van het huidige niveau van het genoten onderwijs willen we beginnen met lagere schoolklassen 1 t/m 4 (basisschool groep 3 t/m 6). U kunt uitgebreid met het project kennismaken door deel te nemen aan de verschillende bijeenkomsten.

Steun de campagne in 2018

IBAN: NL21 INGB 000 300 0046

Missiesecretariaat Roermond

o.v.v. Project Kitase Dekenaat Venlo

VOOR MEER INFORMATIE: www.jkvenlo.nl of www.stichtinggroenewold.nl

Huiszegen

In veel landen bestaat het gebruik van de huiszegen. Onze parochianen verzoeken geregeld om hun huis in te zegenen. Driekoningen was vroeger – net zoals Pasen – traditioneel een doopdag. Ter herinnering aan de doop vindt met Driekoningen de wijding van het water plaats. Met dit wijwater worden huizen gezegend. De tijd van Driekoningen tot aan Pasen is een geschikte tijd om uw huis te laten inzegenen. Onze pastoor kent de traditie vanuit de woonwijken van Rome, waar ieder jaar de geestelijkheid (veelal de kapelaans en de diakens) letterlijk deur aan deur aangaan voor de huiszegen. Misschien heeft u (met Driekoningen) al een kaart ontvangen met daarop de huiszegen.

Christus + Mansionem + Benedicat staat erop. Dat betekent: "Christus zegene dit huis". De letters verwijzen ook naar de initialen van Caspar, Melchior en Balthasar, de drie wijzen uit het oosten, die mede achtergrond geven aan dit gebruik. Bij een persoonlijke huiszegen wordt de leefruimte gezegend met wijwater en de voordeur getekend met gezegende olie opdat goede vrienden mogen binnengaan en het kwade buiten blijft. Als u uw huis wilt laten inzegenen bel dan naar het parochiekantoor, telefoon 373 15 79

Christus + Mansionem + Benedicat

20 C+M+B 17

Christus + Zegene + Dit huis

Eucharistievieringen

Reguliere kerkdiensten in het weekend

St. Urbanuskerk
zaterdag 18.30 uur
St. Martinuskerk
zondag 10.30 uur



Reguliere kerkdiensten door de week

dinsdag 10.30 uur St. Martinuskerk
woensdag 10.30 uur St. Josephkapel
Bij uitvaart, vervallen voornoemde diensten.
woensdag 10.30 uur Gebedshuis Bethanië
donderdag 18.00 uur Vespers St. Martinuskerk
donderdag 18.30 uur H.Mis Martinuskerk
vrijdag 19.00 uur Zorghuis St. Annastraat 71

Light-Time St. Martinuskerk te Tegelen

Zaterdag 24 maart 13.30 uur - 15.30 uur

Kapelke van Geloë

Hier worden geen kerkelijke diensten gehouden, maar het kapelke is elke dag geopend vanaf circa 08.00 uur tot zonsondergang.

Datum Communievieringen

Belfeld 15 april,
Voorstellen kinderen Belfeld za. 17 maart

Tegelen 22 april en 29 april 2018
Voorstellen kinderen Tegelen zo. 18 maart

Datum Vormsel

1 juni 2018, vrijdag 19.00 uur, St. Martinuskerk

Overleden

Als geloofsgemeenschap hebben wij sinds 1 december 2017 afscheid genomen van:

Mieke Driessen-van Gerven	96	Rochus
Sef Volleberg	91	Joseph
Jacques Beurskens	91	Joseph
Pi�rre Vossen	89	Reuver
Ann Melis-Zelen	68	Urbanus
Nellie Verbong-Janssen	93	Martinus
Jos� van Lier-Steeghs	74	Urbanus
Corrie Wetzels-Blanken	86	Urbanus
Annie Douben-Bos	79	Martinus
Mia Sijbers-Naus	84	Urbanus
Liny Cleophas	87	Reuver
Geert Keurentjes	81	Blerick
Joke Hasselman-Schulte	72	H.Hart
Elly Driessen-van Horen	82	Roermond
Theo Benders	70	Martinus
Peter Linssen	87	Rochus
Tilla Ruhl-Hekerman	93	Urbanus
Mia Hebben-Janssen	81	Urbanus

Wij wensen de families veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en mogen onze dierbare overledenen rusten in vrede bij Onze Heer.

Gedoopt

Door het doopsel werd in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Rita Agata Bongaram	Martinus
June Heuvelmans	H.Hart
Esmee K�nigshausen	H. Hart
Lynn Wolfs	Urbanus

Van harte proficiat en welkom in onze katholieke geloofsgemeenschap.

De gezamenlijke doopvoorbereiding vindt plaats elke 1e donderdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur bij de Pastorie, Bongerdstraat 2





- gedurende de Veertigdagentijd elke vrijdagmiddag om 15.00 uur in de St. Martinuskerk de Kruisweg wordt gebeden?
- er met enkele weken vertraging de week na vastelaovend echt wordt begonnen met de nieuwe geluidinstallatie in de Martinuskerk. Er wordt ook een camera geïnstalleerd waarmee we in de toekomst kerkTV kunnen gaan uitzenden.

- door de storm van afgelopen weken er voor 10.000 euro schade is ontstaan aan het dak van de H.Hartkerk. Komende weken zal begonnen worden met de reparaties. Ook is er aan de klokken en het uurwerk dusdanige schade ontstaan dat deze voorlopig niet meer in gebruik kunnen worden gesteld. We wachten op een offerte van de kosten voor herstel.
- het zeer uitzonderlijk is dat op zeer kleine afstand van elkaar twee kapellen zijn waar het uitgestelde Allerheiligste wordt aanbeden? Zowel bij de Roze Zusters als bij de Oude Munt is de kapel overdag geopend voor stil gebed.
- u binnenkort in de kerk weer de huispaaskaarsen 2018 kunt bestellen?
- we ook op facebook te volgen zijn: <https://www.facebook.com/rkdebeste> 
- Door ons leuk te vinden, blijft u op de hoogte van de actualiteit in onze parochiefederatie
- er op aanvraag voor groepen een rondleiding in de St. Martinuskerk kan plaatsvinden? U kunt hiervoor contact opnemen met de koster.
- het mogelijk is mensen blij te maken met een Kerkcheque? Deze cheque geeft de ontvanger de gelegenheid om op kosten van de schenker een mis te laten lezen. Meer info op het Parochiekantoor.
- de Mariakapel van de H.Hartkerk, St. Martinuskerk, Schutterijmuseum en St. Urbanuskerk dagelijks open is, evenals het kapelke van Geloë? U kunt er steeds binnenlopen en een kaarsje ontsteken.
- het Victorfonds nog steeds actief in onze parochiefederatie en dit jaar al 10 jaar bestaat. Wekelijks worden mensen geholpen met brood- en groente waardebonnen voor de markt op zaterdag.
- Dat Pastoor vanaf 7 februari iedere woensdagmiddag van 14.30 uur tot 16.00 uur spreekuur houdt in de sacristie van de Urbanuskerk in Belfeld. U kunt hier vrij binnenlopen.
- er geloofsavonden zijn? Het gaat over geloofsverdieping. De volgende geloofsavonden zijn 19 februari (ivm Carnaval 12 februari geloofsavond is verplaatst), 12 maart, 9 april en 14 mei 2018. Bongerdstraat 2, om 19.30 uur. Aanmelden kan via parochie-centrum@rkdebeste.nl. Van harte welkom!

Bezinningsdagen voor 50-plussers

Van 8 t/m 11 april organiseert de Gemeenschap Emmanuel vier bezinningsdagen voor 50-plussers in Helvoirt, bij Tilburg. Thema is 'Welke weg ga ik'. Welke keuzes maak ik voor mijn persoonlijk leven, welke weg maakt mij het gelukkigst? Dagelijks is er een inhoudelijk programma, wordt er een inleiding gegeven, vieren we de H.Mis en er is ook tijd voor ontmoeting, een wandeling en gezelligheid. Verblijf in Bezinningscentrum Emmaus. Meer info: www.emmanuelnederland.nl of bel 077 3828249 of 0346 567341

Wat betekent de kerk voor u

Omdat de kerk geen subsidies krijgt, is zij financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee.

St. Martinusparochie	NL 49 RABO 0150501269
H. Hart van Jezus	NL 80 RABO 0150501293
St. Rochusparochie	NL 24 RABO 0150501331
St. Josephparochie	NL 05 RABO 0150501285
St. Urbanusparochie	NL 25 RABO 0105405140

